

*Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en ieder beetje dat je sterft  
't is vreemd, maar dat vergeet je  
Het is je dikwijls zelf ontgaan  
Je zegt, ik ben wat moe  
maar op een keer, dan ben je  
aan je laatste beetje toe.  
-Toon Hermans-*

Mevrouw

# Elisabeth Sarens

echtgenote van de heer Petrus Van Gucht († 2000)

Geboren te Baasrode op 30 augustus 1932  
en overleden te Zoutleeuw op 22 februari 2022.

*Zij leeft verder in het hart van:*

André en Linda Briglia - Van Gucht en kinderen

Ludwig en Anita Reniers - Van Gucht, kinderen en kleinkinderen

Sonja Van Gucht (†)

Patrick Van Gucht (†), kinderen en kleinkinderen

*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

*Met bijzondere dank aan haar burens Julien en Rosine, haar hartsvriendin Liliane,  
haar huisarts Dr. Francis Dekens, Dr. Dirk Lambrechts en  
de directie en het personeel van WZC Huize O.-L.-Vrouw van Lourdes te Zoutleeuw.*

Wij nemen in intieme kring afscheid van Elisabeth  
waarna haar urne zal bijgezet worden in het urnenveld  
op het kerkhof van Baasrode-Briel

Condoleren via: [www.begrafenissenhermans.be](http://www.begrafenissenhermans.be)  
Rouwadressen: Kruisveldstraat 1 te 3440 Zoutleeuw  
Clement Vanophemstraat 62 te 3090 Overijse

Begrafenissen Hermans, Baasrode, 052 33 33 37