

"Men moet niet wenen om wat niet meer is, maar gelukkig zijn om wat is geweest".



*Met droefheid nemen wij afscheid van*

DE HEER

# Fons De Bleser

Echtgenoot van mevrouw Francine Bosteels

Geboren te Buggenhout op 11 december 1940 en overleden in  
het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 28 september 2021.

*Lid van Oudercomité Scouts Baasrode  
Lid van Parochiale werken Baasrode  
en verschillende andere verenigingen*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Fons  
tijdens de uitvaartliturgie in de Sint Ursmaruskerk te Baasrode  
**op dinsdag 5 oktober 2021 om 10 uur**  
gevolgd door de bijzetting in urnenveld op het kerkhof te Baasrode.

*Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.*

Condoleren via: [www.begrafenissenhermans.be](http://www.begrafenissenhermans.be)  
Correspondentieadressen: Rosstraat 146 te 9200 Baasrode  
Magnoliastraat 11 te 9620 Zottegem

*Hij leeft verder in de herinneringen van:*

Francine Bosteels

*zijn echtgenote*

Dirk en Hilde De Bleser - Van Damme

Egbert De Bleser

Ewout De Bleser

Adriaan en Jade De Bleser - Van Ransbeeck

Kris en Siska De Bleser - Van Cauwenberge

Eline en Bert De Bleser - Minnaert

Robbe De Bleser en Anneleen

Ben Baele en Merel

Anna Baele

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families DE BLESER - BOSTEELS - COLLAERT - VAN GUCHT.

*Fons wou uitdrukkelijk volgende mensen bedanken:*

*Mijn liefste vrouw Francine, de kinderen en kleinkinderen.*

*De familie, parochiale werken en Scoutsgroep Sint-Ursmarus voor alle mooie momenten in mijn leven.*

*Dokter Van Raemdonck, Dokter Paelinck en het personeel van het AZ "Sint-Blasius" te Dendermonde.*

*Begrafenissen Hermans Bob en Stef - Baasrodestraat 1 te 9200 Baasrode - 052 33 33 37*